

# De Athletiekwereld

## In 1999 viel het doek

*Begin 1999 werd na 64 jaargangen de uitgave van de Athletiekwereld gestaakt. Het bondsblad had ooit bij de atleten grote populariteit genoten.*

*De Athletiekwereld verscheen voor de eerste maal op 4 april 1934.*

*Veel strubbelingen waren hieraan voorafgegaan. KNAU-voorzitter Ad*

*Strengholt, gepokt en gemazeld als sportverslaggever, wond er geen doekjes om, toen hij bij de doop van De Athletiekwereld achteruitblikte. Hij zei: 'De Unie heeft lange tijd alleen maar bitterheid beleefd aan een orgaan, waarin haar leiding stelselmatig door Jan Rap en zijn maat in de rug werd aangevallen.*

*Ieder persoonlijk belangetje vond grif een kankerende uitweg in boosaardige kolommen. Het heeft de KNAU veel kwaad gedaan.'* Strengholt uitte daarmee zijn ergernis over de verstoorde verhouding met De Sport, dat vanaf 1 maart 1923 als officieel orgaan van de KNAU had gefungeerd. Een hetze tegen het beleid van het Uniebestuur betekende dat De Sport op 27 maart 1934 voor de laatste maal verscheen als bondsblad.

Geestelijk vader van het eerste volwassen atletiekblad was de toenmalige Unievoorzitter 'Adje' Strengholt (1934-1940).

Strengholt had zo zijn opvattingen over de functie van zijn bondsblad, de AW:

*'De Athletiekwereld moge in ruime mate critiek bevatten en de leiding van de KNAU zal niet alleen geenerlei poging doen om dit te belemmeren, maar integendeel dit waardeeren. Maar dit alles geldt opbouwende critiek, geldt dispuuten van man tot man, niet het gekanker van anonymi, die de ruitelijkheid schuwen en alleen gemaskerd sinister werk durven doen.'*

Niet mis te verstane bewoordingen, die – afgezien van het wollige taalgebruik – altijd zijn blijven gelden als credo voor de velen die zich tientallen jaren achtereen met de redactie van de *Athletiekwereld* hebben beziggehouden.

Eerder waren er andere sportbladen. In 1882 verscheen het eerste



*Nic Lemmens, de Limburger, die zich tientallen jaren inzette voor 'de Athletiekwereld'*

sportblad in Nederland onder de naam *De Nederlandsche Sport*. Het werd uitgegeven uit onvrede, omdat sport door de dagbladen vrijwel werd genegeerd. De kranten waren alleen geïnteresseerd in sportongevallen. *De Nederlandsche Sport* schonk echter geen aandacht aan atletiek. Dit veranderde, nadat Pim Mulier in 1888 met enkele vrienden

het tijdschrift *Het Sportblad* had opgericht. Wekelijks bevatte dit door vrijwilligers geschreven blad veel uitslagen over buitensporten, waaronder atletiek. De komst van *De Athleet* in 1893 was ook van betekenis. Dit blad was het officiële orgaan van Pro Patria. Het werd later omgedoopt in *Het Sportblad*, beter bekend als '*Het Groentje*', wat te maken had met de kleur. Hierin schreef de eerste Unievoorzitter Hartmann de legendarische woorden: '*de NAU, dat ben ik*'. Het groene sportblad ging later op in *De Revue der Sporten*, ontstaan in 1907. Dit blad en de *Sportkroniek* onderhielden ook relaties met de Unie. Daarna was het in 1923 de beurt aan De Sport, totdat in 1934 *De Athletiekwereld* verscheen. Dit blad was tot 1940 enige tijd als katern ondergebracht in *De Sportweek*, het officieel orgaan van de Amsterdamsche Voetbalbond. De prijs was een dubbeltje. Vóór de Tweede Wereldoorlog fungeerde dit blad eveneens als officieel orgaan van de Haagse Trekvogels en van AVAC (Amsterdamsche Veld-Athletiek Club). In 1938 kostte *De Athletiekwereld* vijfenzeventig cent per kwartaal. Het blad verscheen elke week. Roel Hooegeven en Willem van Leeuwen, van wie de laatste in de oorlogsjaren als directeur van het nazi-gezinde 'Winterhulp' de kost verdiende, waren de eerste redacteurs van *De Athletiekwereld*.

In de oorlogsjaren werd *De Athletiekwereld* onder druk van de bezetter steeds meer aan banden gelegd en gecensureerd. Het blad werd soms gestencild in plaats van gedrukt. Door de papierschaarste moest het aantal pagina's worden beperkt. Het blad werd zelfs verplicht oproepen te plaatsen dienst te nemen in het keurkorps van Adolf Hitler om op die wijze mee te werken aan de vernietiging van het Bolsjewisme. Tenslotte bleef alleen een mededelingenblad over. In augustus 1944 verscheen de laatste editie in oorlogstijd. *De Athletiekwereld* pakte op 1 juli 1945 de draad weer op. Het had in de periode 1947/1948 concurrentie van de *De Athleet*. Geestelijke vader was de Hagenaar Constant Mahieu. Dit blad was geen lang leven beschoren.

Het officieel orgaan in 1893 van de tweede atletiekbond



**Officieel Orgaan van den „Nederlandschen Athletiek-Bond”**  
 EN VAN DE

Amsterdamsche Voetbal-Vereeniging „R.A.P.”, de C. en F. C. „Krallingen” te Krallingen, de Rotterdamsche C. & F. C. „Rapiditas”, Amsterd. Cricket-Bond, de Amst. C. & V.V. „Volharding”, de Amst. F. C. „Quick”, Arnh. V. & A. C. „Vitesse”, Amstels C.C., Amst. F. & C. C. „U.N.I.”, Zutph. Voetbal-Vereen. „Zutphania”, Hliveru. V. C. „’t Gooft”, Amst. Voetbal-Bond, Haagsche Voetbal-Bond, ’s Gr. V. & C. C. „Excelsior”, A. C. & V. V. „Olympia”, Rott. Voetbal-Bond, Ensched. F. C. „Prinses Wilhelmina”, Amst. C. en V. C. „Holland”, Nijm. C. C. „Adrendo”, Rott. Cricket-Bond, R. A. V. „Pro Patria”, Haagsche Voetbal-Ver. „H. B. S.”, Rott. C. en F. C. „Victoria”, R. C. en V. V. „Excelsior”, Haagsche A. C. „Hollandia”, Rott. C. en V. V. „Neptunus”, Delftsche C. en F. C. „Concordia”, Amst. Maach. F. C. „Swift”, Haarl. Voetbal-Bond, ’s Grav. V. V. „T.b.o.r.”, Athl. C. „De Germanen”, Nijm. V. en A. Club „Quick”, Amst. F. C. „E.D.O.”, Haagsche Athl. C. „Sparta”, Dev. F. & C. C. „’t Lief”, Rott. V. en C. C. „Celestus”, Asser V. en C. C. „Achilles”, Zuid-Holl. Cricket-Bond, Athl. V. „’s Gravenhage”, Amst. C. en V. V. „Hercules”, Haagsche V. V. „H.G.V.”, Haagsche F. C. „Hector”, Amersf. V. V. „Quick”, Wag. F. C. „Victoria”, Ver. Rotterd. ’s Voetbalbelang”, Gron. C. en F. C. „Be Quick”, Tilb. V. C. „Tilburgia”, Geld. V. B., Noord. V. B., Utr. C. en F. C. „Hercules”, Kamp.F.C. „S.L.O.D.”, Amst.S.C. „De Athleet”, Heng.V.C. „Tubantia”, Eindh.V.C., Bred.V.V. „S.O.A.D.”, Lelidsche C. en F. C. „Ajax”, Rott.C. en V.V. „Volharding”.

	<p><b>ABONNEMENTEN:</b>                  Prijs per jaar franco per post f3,— bij vooruitbetaling.                  Het abonnement kan worden aangevangen den eersten van elke maand, echter verbindend voor een geheel jaar.                  Afzonderlijke nrs. 10 ct.</p>	<p><b>Verschijnt Woensdags.</b></p> <p>Redacteur: J. C. SCHRÖDER                  V E L P.</p>	<p><b>ADVERTENTIËN:</b>                  Prijs 1—6 regels (met bewijsnummer) f0,70; meerdere regels à 10 ct. Grootte letters naar plaatsruimte. Plaatsing 3/2 maal.                  Voor abonnementen circulaire aan te vragen.</p>
---	---	--	--

„De Athleet” zal voortaan, behalve aan de kiosken te Rotterdam, ook verkrijgbaar zijn aan die te Amsterdam, te ’s Gravenhage bij de boekh. Weid. Sutherland—Van Eck, Piet-Heinstraat 128, te Haarlem bij de heeren Gebr. Van Brederode, boekh. en aan de verschillende stationsboekh. der Holl. Spoorweg-Maatschappij.

De Sport fungeerde vanaf 1923 als het (K)NAU-blad



WEEKBLAD VOOR VOETBAL ATHLETIEK EN ANDERE SPORTEN  
 Officieel Orgaan van de  
**Koninklijke Nederlandsche Athletiek Unie,**  
 Zuid-Holl. Athletiekbond, den Oostelijken Athletiekbond, Noord-Holl. Athletiekbond, Landel. Bond van Scheidsrechters, Amsterd. Athletiek Club, Athletiekver. „V.E.L.” Limburgsche Athletiek Bond, Amsterd. Athletiek Bond, Haagsche Athletiek Kring. A. V. A. G., en H.A.V. „de Zwaluwen”  
 Redacteur: S. VAN DER KLOET.

Uitgave: H.N. „DE PERS” DEN HAAG WILH. v. PRUIJSENSTRAAT 6, tel. 71241, Postbus 274, Giro No. 5383  
 Abonnementenprijs 6 — per jaar, 65 per 3 maanden bij vooruitbetaling. Buiteland 7 10 (naar waarde) 15 — en.  
 Advertenties volgens tarief. Regelbreedte 50 mill.

De Athletiekwereld eerst met en daarna zonder 'H' was 64 jaar achtereen het lijfblad van de atleten

**DE ATHLETIEKWERELD**

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ATHLETIEK-UNIE

■ ■ ■ **REDACTIE: Drs. W. F. v. LEEUWEN - Drs. R. HOOGEVEEN** ■ ■ ■

Abonnement: f 4.50 p. jaar of f 1.25 p. kwartaal Voor leden van de K.N.A.U.: f 3.60 (f 0.90 p. kw.) Verzamelabonnement speciaal tarief	Redactie-Adres: Katwijkstraat 89 Den Haag - Telef. 554421	Administratie-adres voor Abonnementen en Advertenties: Nobelstraat 20 Den Haag Telefoon 111987 (3 lijnen) Postgiro 258601
--	---	---

De *Atletiekwereld* had nooit kunnen verschijnen zonder vrijwilligers. Zij hebben het blad meer dan een halve eeuw gerund zonder hiervoor een cent te krijgen. De eerste redacteurs noemden wij al. Zij werden gevolgd door o.a. Jan Blankers, vele jaren sportredacteur van *De Telegraaf*. Ook Strengholt heeft deel uitgemaakt van de redactie. Hetzelfde geldt voor Gerard Burger, een vermaard nationaal en internationaal official en een jaar NAU-voorzitter in oorlogstijd. Na de oorlog kwam Gerard Krämer, een Twents journalist. Hij was in 1948 verantwoordelijk voor de eerste speciale uitgave van het Olympisch Nummer, maar ook in 1936 stuurde *De Athletiekwereld* al een 'speciale verslaggever' naar de Olympische Spelen van Berlijn. Het was het begin van een lange traditie.

Herman Heupers uit Enschede volgde Krämer op. Daarna traden Nic Lemmens en Bart Kappenburg – samen met cineast Cor Tissot van

Patot – aan voor een lange rit. De medewerking van Lemmens duurde meer dan een kwart eeuw. Zij krikten de AW kwalitatief en kwantitatief op tot een graag gelezen blad dat veel werd geciteerd. Het genoot bij de atleten een grote populariteit. ANP-sportjournalist Wim van Hemert en de Arnhemse sportverslaggever Dick Loman zetten later hun schouders onder de AW. Dat gold ook voor de winnares van het Olympisch goud Ria Stalman en – nog weer later – voor Cors van den Brink. Allemaal professionals! Het was niet hun schuld dat de verschijningsfrequentie van het blad steeds verder werd teruggedraaid. De *Atletiekwereld* was ooit begonnen als weekblad, verscheen daarna lange tijd om de twee weken, totdat de frequentie werd teruggebracht tot achttien maal per jaar om uiteindelijk als maandblad te eindigen. Het verminderen van de frequentie had tot gevolg dat het aantal abonnees op de *Atletiekwereld* geen gelijk-

ke tred hield met de onstuimige groei van het aantal KNAU-leden. Het abonneebestand bleef vele jaren achtereen vrijwel constant, ook in de tijd dat het ledental verdubbelde. Met steun van sponsors viel in 1991 voor de eerste keer bij alle atleten en juryleden het bondsblad gratis in de bus. Dit werd zes jaar later nog eens herhaald. Het leidde ertoe dat vanaf 1998 eerst vijf en later zevenmaal per jaar bij alle KNAU-leden een nieuw blad in de bus viel. Het heet *Atletiek* en wordt kosteloos verspreid. De *Atletiekwereld* bleef nog even bestaan, maar een steeds kleiner wordend abonneebestand leidde er toe dat de 64ste jaargang ook de laatste werd. Het doek viel eind 1998.

Om toch in een behoefte te voorzien presenteerde de KNAU vanaf begin 1999 ook nog een periodiek met vooral veel uitslagen. Dit blad kreeg de naam *Atletiek Actueel*. Het verschijnt dertig maal per jaar, maar is niet gratis.



### De nieuwe Bondsbladen



### Het AA-Talententeam

*De toekomst voor de Nederlandse atletiek:*  
bovenste rij v.l.n.r.:  
Saskia Meyer,  
Chiel Warners,  
Edwin van Calker,  
Bart Bennema;  
beneden:  
Thelma Joziassse en  
Bram Som